

Mijn duin

Een rubriek waarin een (on)bekende duinliefhebber zijn of haar favoriete duinlandschap laat zien. Dit keer: buitenplaats Huis te Manpad in Heemstede met Fred en Bas van der Hengst.

Tekst & foto's: Antje Ehrenburg

Wie zijn wij?

Wij zijn Fred (66) en Bas van der Hengst (40), vader en zoon, (oud-)tuinbaas op buitenplaats Huis te Manpad. Wij onderhouden hier het groen en zorgen dat de buitenplaats in goede staat blijft. Fred vertelt: "Ik ben in 1970 hier in

dienst getreden bij de toenmalige eigenaar de heer Visser. Daarvoor is deze buitenplaats bijna 200 jaar in bezit geweest van de familie Van Lennep. Visser hield erg van dahlia's en andere bloemen, daar hadden we enorm veel werk aan. Er waren toen wel vijf tuinmannen en ook nog een

jachtopzichter in dienst! De eigenaar heeft er voor gezorgd dat de buitenplaats na zijn dood in 1985 in een stichting werd ondergebracht, en dat functioneert tot op de dag van vandaag goed. Ik ben in dienst van de stichting, en woon ook op het terrein van Huis te Manpad."

Huis te Manpad



Sneeuwklokjes luiden het voorjaar in. Foto: Ronald van Wijk

Favoriete plek

Fred: "Huis te Manpad is een van de mooiste buitenplaatsen van heel Zuid-Kennemerland. Alles ademt hier historie. Veel is nog zoals het in de 18e eeuw was. De familie van Lennep woonde hier alleen in de zomer, en verhuisde in het najaar weer terug naar Amsterdam. Daarom heet Huis te Manpad ook een buitenplaats, en geen landgoed. In het voorjaar barst het hier van de vele stinzenplanten, die ooit zijn aangeplant en later verwilderd, zoals sneeuwklokjes, winterakonieten, Haarlems klokkenspel en vele andere. Het is hier dan één bloemenzee! Op sommige plekken ziet de bosbodem dan helemaal wit van de sneeuwklokjes. Mijn favoriete werk is het beheer van het leifruit langs de bekende slangenmuur. Hier groeien diverse oude fruitrassen, net als in onze hoogstamboomgaard."

Bas: "Bij het beheer van de buitenplaats hebben we een paar jaar geleden het essenhakhoutbeheer weer ingevoerd. Het is arbeidsintensief, maar cultuurhistorisch hoort het erbij. Vroeger gingen de takken de bakkersovens in of maakten ze er stelen van, nu wordt het verkocht als hardhout. Ik vind de afwisseling van de seizoenen hier het allermooiste. Elk seizoen is hier anders, en ook het werk wisselt steeds, het is nooit saai!

Sinds 1 januari 2017 ben ik mijn vader opgevolgd. Hij werkt me nu in, en hij werkt zelf ook nog parttime mee. Hiervoor had ik mijn eigen hoveniersbedrijf, maar toen deze unieke kans voorbijkwam heb ik die met beide handen aangegrepen. Als kind ben ik hier opgegroeid, en nu ben ik tuinbaas op Huis te Manpad, dat is toch bijzonder?"

Excursies

Wilt u ook genieten van deze bijzondere buitenplaats met zijn mooie stinzenflora in het voorjaar? Dat kan. Huis te Manpad is tijdens excursies gratis geopend voor publiek op de volgende dagen: van 1 februari tot 1 juni elke dinsdag om 14 uur en elke zaterdag om 10 uur, en van 1 juni tot 15 oktober alleen op zaterdag 10 uur, verzamelen bij het hek. De buitenplaats is alleen op deze tijden onder leiding van een gids te bezoeken. Adres: Herenweg 7-11, 2105 MB Heemstede. Meer lezen over Huis te Manpad? Zie de rubriek recensies. •